

# En sammanställning av policy gällande diaspora och hemvändande

- Irland, Indien, Israel och Singapore -



# SVENSKAR I VÄRLDEN

## Innehåll

1. Irland .....	2
2. Indien.....	6
3. Israel .....	6
4. Singapore.....	8

Sammanställt av Mimmi Muleta och Mirjam Hjertén  
2017-10-02

# 1. Irland

*Global Irish: Ireland's diaspora policy* är ett dokument på drygt 50 sidor som går igenom allting Irland gör, har gjort och ska göra för sin diaspora samt varför det görs. Dess primära fokus är på välfärd och stöd för emigranter och hemvändare. I Irland definierar man diasporan brett, som ättlingar såväl som utflyttade, och man försöker också utröna hur stor diasporan är även om detta ofta är ett svårt arbete. Policyn har tagits fram med hjälp av över 130 skrivna förslag som skickats in.

Policyn är uppdelad i fem huvudsakliga sektioner:

- **Supporting the Diaspora** – att stödja de som lämnat Irland men vill ha hjälp utomlands
- **Connecting with the Diaspora** – att kommunicera och anknyta med alla medlemmar av diasporan som vill behålla en anknytning med Irland
- **Facilitating Diaspora Engagement** – att underlätta för och stödja aktiviteter på lokal, nationell och internationell nivå vars syfte är att bygga vidare på och utveckla ett tvåsidigt diasporaengagemang
- **Recognizing the Diaspora** – att erkänna den breda variationen av människor som utgör diasporan samt deras bidrag till att forma och utveckla den irländska identiteten
- **Evolving Diaspora Policy** – att fortsätta utvecklas och att vara öppen för förändringar i diasporans behov

## 1. Supporting the Diaspora

### **The Emigrant Support Programme**

Programmet har som mål att stärka det internationella irländska samhället och dess band till Irland. Detta görs genom finansiell assistans till en mängd organisationer eller projekt som på olika sätt hjälper irländare utomlands eller på andra sätt främjar den irländska diasporans intressen eller kopplingarna mellan diasporan och Irland. Mellan 2004-2014 gavs assistans till över 470 organisationer och sammanlagt mer än 126 miljoner euro delades ut. Man har även en seriös kvalitetsförsäkran och 1% av den årliga budgeten används till kvalitetsförsäkran genom externa granskningar och att årligen publicera detaljerna kring programmet och vem som mottagit dess hjälp.

### **Welfare**

Välfärd är en stor prioritet inom The Emigrant Support Programme, och staten fokuserar på att stödja de organisationer som kan hjälpa emigranter att få tillgång till den service de har rätt till, samt de som hjälper till med emigranternas mentala välmående i utlandet. En stor del av diasporan är äldre människor och man poängterar även att man vill hjälpa dessa äldre medlemmar av det globala irländska samhället och att man därför samarbetar med flertalet organisationer av denna typ. Man stödjer även organisationer som jobbar med det s.k. traveller-communitiet, irländska fångar utomlands och papperslösa irländare utomlands. Man poängterar även att hjälp till irländare som flyttar utomlands att förstå det nya landet är viktigt, inte minst då dessa människor är representanter för Irland utomlands.

## 2. Connecting with the Diaspora

Att kommunikationen måste vara två-sidig (two-way), det vill säga att regeringen måste lyssna på sin diaspora är ett av de tydligaste budskapen i policyn. Hela regeringen ska bidra till detta. Detta gör man bland annat genom aktivt engagemang i The Global Irish Network, statliga initiativ som ska skapa jobb för den irländska diasporan och att erkänna behovet av att utreda vilka administrativa barriärer som finns för den irländska diasporan att återvända till landet. Man erkänner diasporan som en bärare av den irländska identiteten och upprätthållare av gott rykte för sitt land utomlands. Vidare stödjer man lokala och regionala engagemang för diasporan, såsom evenemang och festivaler. Man arbetar för att det ska bli enklare för utlandsirländare att släktforska om sin irländska identitet. Diasporaministern anses vara central för att förbättra kommunikationen med utlandsirländarna.

Kommunikationen med diasporan sker genom Global Irish, ett sorts nätverk (hub) där utlandsirländare kan ta del av information om bland annat hur man håller kontakten med sitt arv. Det sker också genom ett Global Irish Newsletter som utlandsirländare kan ta del av på regelbunden basis om de registrerar sig. Det finns även ett nyhetsbrev om jobb hemma som skickas ut från regeringen som utlandsirländare kan ta del av. Irländsk media har ökat sin närvaro för att även utlandsirländare ska kunna ta del av nyheter hemma och man stödjer detta genom Global Irish Media Fund, som stödjer journalistisk rapportering om irländare utomlands.

Den irländska kulturen anses också viktig, och irländsk kultur, kanske främst St. Patrick's Day när många olika delar av jordklotet och är ett verktyg för att kommunicera med diasporan. Språkaktiviteter, dans, musik, sport, litteratur och irländska kulturella institutioner runtom i världen stöds genom partnerskap och genom the Emigrant Support Programme. Barn av diasporan har också möjlighet att åka på korta besök till Irland för att ta del av kulturen.

## 3. Facilitating Diaspora Engagement

Det internationella irländska samhället består av många frivilligorganisationer inom välfärd, sport, kultur och affärer. Den irländska regeringen ser detta som en enorm styrka och arbetar i partnerskap med dessa organisationer för att göra livet för irländare bättre såväl hemma som utomlands. Man arbetar med över 180 organisationer per år men listar ett antal exempel i policyn. För exempel se policyn (*Global Irish: Ireland's diaspora policy*).

### **Returning home**

Att skapa förutsättningar för emigranter (speciellt de som emigrerade på grund av ekonomin) att vända hem igen är viktigt. Regeringen ser att diasporan består av individer med stor expertis och många erfarenheter som kan bidra till Irland som land. Staten ska, när det är möjligt, arbeta för att underlätta de logistiska utmaningar som finns för att flytta från ett land till ett annat. I processen att samla in åsikter till policyn har problem med uppskattningen av kompetens, erkännandet av körkort, dyra priser på bostäder och brist på jobb framkommit som problem. Det har också blivit billigare för irländska emigranternas barn att återvända för att studera i Irland.

Man stödjer även forskning kring diasporan, och att använda Irland som en hub för denna typ av forskning.

#### 4. Recognizing the Diaspora

Att erkänna diasporan handlar om att nå ut till irländska samhällen utomlands och att se och erkänna det stora arbete de gör. Detta gör exempelvis genom the Presidential Distinguished Service Award for the Irish Abroad, ett pris som årligen delas ut till personer som gjort mycket för Irland eller för irländska samhällen utomlands. Det är primärt riktat till irländska medborgare eller personer med irländsk bakgrund. Man har även tagit fram ett Certificate of Irish Heritage för att officiellt erkänna irländska ättlingar utomlands. Det signalerar hur viktigt det är för regeringen att erkänna de med irländsk bakgrund utomlands. Man är öppen för att stödja nya projekt för diasporan som sammanlänkar dem med Irland.

#### 5. Evolving Diaspora Policy

Slutligen erkänner man att det fortfarande finns mycket arbete att göra, att diasporans intressen är föränderliga och att man därför måste vara öppen för förändringar och fortsätta utveckla policyn.

Policyn tar även in historier från vanliga irländska emigranter, som förklarar sin syn på diasporan och på att lämna Irland. Många av dem vittnar om att de fortfarande känner en koppling till Irland, och ofta på grund av sociala irländska nätverk i hemlandet.

Källa: *Global Irish: Ireland's diaspora policy*

## 2. Indien

Det är Indiens Utrikesdepartement (Ministry of External Affairs) som arbetar med den indiska diasporan. De har flera program, stipendium och lagar som främjar, utvecklar och stärker den indiska diasporan. De arbetar mycket med att hålla kontakten med utlandsindier och ser även till att stötta unga och studenter. Eftersom Indien har mycket arbetskraft utomlands som besitter hög kompetens, jobbar de hårt för att få ta del av denna kompetens. De strävar efter att göra Indien attraktivt så att kompetens som förflyttat sig utomlands kan dela med sig av sin kunskap och bidra tillbaka till Indien på olika sätt.

### **Overseas Citizenship of Indian Scheme**

Som svar på de kraven som ställts angående dubbelt medborgarskap, särskilt från diasporan i Nordamerika och andra utvecklade länder samt regeringens djupa engagemang för att uppfylla de utländska indiernas förväntningar och förhoppningar infördes Indiens OCI-system (Overseas Citizenship of India). Detta genom att i augusti 2005 ändra på medborgarskapslagen (1955). En registrerad Overseas Citizen får ett livslångt visum för att besöka Indien, hon/han har också tillträde till alla faciliteter som är tillgängliga för dem på ekonomiska, finansiella och pedagogiska områden. Detta ger tillbaka en del av medborgarskapsfördelarna till utlandsbosatta indier. Men detta får inte misstas som ett dubbelt medborgarskap då OCI ger inte politiska rättigheter eller samma möjlighet till offentlig anställning.

### **Scholarships for Diaspora children**

Scholarship Programme for Diaspora Children (SPDC) introducerades 2006-2007 för att göra högre utbildning på Indiska universitet/institut mer tillgängliga för indiska ungdomar och vuxna som bor utomlands och därmed främja Indien som ett centrum för högre studier.

### **Know India Programme**

KIP är ett initiativ taget för att skapa diaspora engagemang. Programmet är designat för att bekanta ungdomar med indiskt ursprung (18-30 år) med sina indiska rötter och det samtida Indien genom ett tre veckors program. Detta program hålls i olika delar av Indien och är anordnat av departementet.

### **PBD Conventions (Pravasi Bharatiya Divas)**

Sedan 2003 har konventet Pravasi Bharatiya Divas hållits årligen för att främja engagemang mellan regeringen och utlandsbosatta indier men också för att erkänna utlandsindiernas bidrag till utvecklingen av Indien. Detta konvent skapar en plattform för det utländska indiska samhället och ger dem möjlighet att direktkommunicera med den indiska regeringen och dess myndigheter om utlandsindiernas prioriteringar, funderingar och problem. Konventet hade år 2017 mer än 7200 delegater från 72 olika länder och var det största hittills. Årets tema för konventet var "Omdefiniera engagemanget med den indiska diasporan".

### **Marital issues of Indian nationals married to overseas Indians**

Eftersom att antalet utlandsbebodda indier stiger, så mottar regeringen ett stort antal klagomål och missnöjen som rör äktenskapliga frågor från indiska medborgare som är gifta med utlandsboende indier. Regeringen hjälper nu till med dessa problem genom att förse utlandsindierna med information om legala procedurer.

**Källa:** *Ministry of External Affairs – Diaspora Engagement* <http://www.mea.gov.in/diaspora-engagement.htm>

### 3. Israel

Israel har ett ministerium för diasporafrågor och även en ansvarig diasporaminister. Ministeriet riktar mer sitt arbete mot att stärka den *judiska identiteten* istället för den generella anknytningen till Israel. Ministeriet arbetar med flera olika projekt som engagerar unga som gamla, för att bibehålla men även återanknyta israeler som bor utomlands till deras hemland och religion. Israel har ett stort antal medborgare som bor utomlands och jobbar nu hårt för att värna om Israels diaspora.

#### **Mosaic United**

Detta är ett samarbete mellan den israeliska regeringen och judar runt om i världen, som bygger på att utveckla en meningsfull och stark relation mellan regeringen och utlandsjudar. Initiativet är byggt av 2000 ledare och yrkesverksamma judar från överallt i världen och är designat för att stärka den judiska identiteten av framtida generationer, men även stärka relationen mellan världens judar och deras koppling till Israel

#### **The Community Project**

Ministeriet för diasporafrågor har tillsammans med Gesher Leadership Institute, skapat the Community Project för att utbilda de människor som påverkar den allmänna opinionen i Israel om de utmaningar som den judiska diasporan står inför. Huvudsyftet med detta projekt är att skapa medvetenhet hos seniora opinionsledare i Israel med bakgrund i olika fält (såsom armén, NPO:s, den offentliga sektorn, ekonomiska sektorn och akademiska sektorn) för att bekanta och koppla samman dem med den judiska diasporan.

#### **Combating Anti-Semitism**

Diasporaministeriet har fått i uppdrag av regeringen att övervaka och ta itu med antisemitismens våld både i och utanför Israel. Ministeriet jobbar för att garantera livsstandarden för judar och existensen av judiskt liv och tradition oavsett vart i världen du är bosatt. Tjänstemän har utformat ett strategiskt program för bekämpning av antisemitism som kommer att genomföras inom de kommande åren i samarbete med olika ministerier, nationella institutioner, judiska organisationer och samhällsorganisationer i Israel och runt om i världen. Ministeriet jobbar för att säkerheten ska öka för judiska samhällen men även för att öka allmänhetens medvetenhet om antisemitism. Diasporaministeriet lägger årligen fram en rapport om antisemitismens tillstånd till den israeliska regeringen. De upprätthåller en kontinuerlig dialog mellan ministeriets personal och judiska samhällen och organisationer runt om i världen.

**Källa:** *Ministry of Diaspora Affairs Israel* <http://www.mda.gov.il/EngSite/Pages/Home.aspx>



## 4. Singapore

Singapore har en Overseas Singaporean Unit (OSU) i staten, vars uppgift är att planera och koordinera hela regeringens insats att engagera diasporan och att bibehålla deras emotionella koppling till Singapore. OSU jobbar i partnerskap med olika organisationer och stöttar många olika program som når ut till diasporan.

Genom att ansluta sig till online-portalen kan man få nyheter och råd hemifrån, och man kan även nätverka med andra medlemmar av diasporan. OSU stödjer också olika evenemang riktade mot diasporan finansiellt.

På OSU:s hemsida finns också ett brett utbud av bra information för den som ska flytta ut eller flytta hem såsom tips på att förnya pass eller att skaffa ett s.k. SingPass (Singapore Personal Access), som är ett konto som ger dig tillgång till de flesta interaktioner och transaktioner du kan tänkas behöva ha med myndigheterna hemma.

OSU är en del av Singapores Ministry of Culture, Community and Youth som bland annat har i uppdrag att stärka den nationella identiteten för att föra samman Singapores befolkning och att befolkningen ska vara fortsatt rotade i samhället i tider av ökad globalisering.

Statligt ägda JTC delar också ut stipendier till unga människor för att studera utomlands, förutsatt att man har en ”passion for contributing to, and shaping Singapore’s industrial landscape”.

### **Källor:**

Ministry of Culture, Community and Youth: <https://www.mccy.gov.sg/>

Overseas Singaporean Unit: <https://www.overseasingaporean.sg/>

JTC Scholarship: <https://www.scholarshubafrika.com/17562/jtc-singapore-government-undergraduate-scholarships-international-students/>