

Namn: Anneli Pinchard

Bor: strax utanför London, Storbritannien

Ålder: 50

År utomlands: 25

Hemstad i Sverige: Nyköping

Första gången Anneli kom till England var 1987 genom en kombinerad språkutbildning och besök vid Saabs dotterbolag Saab Great Britain. Besöket ledde sedan till att hon fick möjligheten att återvända som utsänd av dåvarande Saab Car Division till England året därpå. När sedan möjligheten att bli lokalanställd som Chief Accountant på Saab Aircraft International i Windsor dök upp och det faktum att hon precis träffat sin blivande man John gjorde att hon bestämde sig för att söka tjänsten. 25 år senare är Anneli mitt i uppstarten av sin egen konsultverksamhet.

- Jag är i en spännande fas just nu i och med uppstarten av min konsultverksamhet inom International Assignments. Från planering och förberedelse inför utflytt, support under assignment perioden samt planering och support inför återflyttning och integrering på hemmaplan igen. Min gedigna erfarenhet av att hjälpa företag med planering och support för utlandsstationerade personal känner jag mig redo att starta min egen verksamhet inom detta område, säger Anneli.

Just International Assignments är något som Anneli länge varit involverad i och det går som en röd tråd genom hennes yrkeskarriär. Inte bara under sin tid inom Saabkoncernen där Anneli var med och tog fram Saabs globala utlandspolicy. Även som Senior HR Advisor på Goodwille där hon under drygt 8 år hjälpt kunder med etableringsfrågor i UK samt praktiska och lokala HR frågor.

Under sina år i Storbritannien har Anneli blivit mer och mer öppen för att det finns andra sätt att göra saker på än det ”svenska”. En av de största fördelarna med att bo och arbeta i ett annat land är just chansen lära känna en ny kultur och nya människor. Hon upplever att det i England finns mer utrymme och tolerans för människors olika livsstilar medan hon upplever att det i Sverige är enklare att kombinera jobb och familj. Anneli och John har en dotter som heter Rosie som blir 10 år i år. Föräldrar, släkt och vänner är det som Anneli saknar allra mest med Sverige, samtidigt menar hon att skillnaden är enorm idag jämfört med för 25 år sedan.

- Genom ny teknik som FaceTime och Skype kan jag idag ha mer personlig kontakt såväl med mina föräldrar, släkt och vänner som med affärskollegor. Dessutom kan jag hålla mig uppdaterad om vad som händer i Sverige och dagligen läsa och följa nyheter på nätet. Avståndet hem till Sverige blir inte lika påtagligt, berättar Anneli.

Anneli jobbar aktivt med att påverka och skapa förbättringar för utlandssvenskarna genom sin roll som ombud för Svenskar i Världen. Anneli känner att det är viktigt för henne som utlandssvenk att engagera sig i det som är banden till Sverige. Anneli är också medlem i SveaBritt, ett nätverk för yrkesverksamma svenska kvinnor i Storbritannien

- Jag trivs och känner mig hemma i England, men anknytningen till hemlandet vill jag inte släppa. Svenska Kyrkan gör mycket för svenskar utomlands och det är en trygg punkt och ett sätt för mig att ha närhet till och ta del av de svenska traditionerna. Jag är mån om att bevara de svenska traditionerna likväl som de brittiska, säger Anneli.

Anneli hoppas på att utlandssvenskarnas internationella erfarenhet kan tas till vara på mer hemma i Sverige. Anneli tror att det finns mycket att lära av varandra när det gäller både boende och arbete utomlands och hur dessa erfarenheter kan påverka eventuell hemflytt.

Anneli hör ofta att frågor inom sjukvård, pension och andra sociala frågor ibland kan uppfattas som väldigt snåriga när man bor utomlands. Här tror Anneli att det finns mycket utrymme för att hjälpa svenskar som bosatt sig utomlands. Informationen måste bli tydligare och mer lättillgänglig.

På frågan om Anneli kan tänka sig att flytta hem till Sverige är hon tveksam.

- Visst kan jag känna en väldigt stark hemlängtan till Sverige, inte minst när jag varit hemma på besök. Jag har nu bott halva mitt liv i England och känner mig väldigt hemma både i Sverige och i England och jag säger både "hemma i Sverige" och "hemma i England". Visst skulle det vara en spännande utmaning att flytta tillbaka till Sverige men samtidigt vet jag att vi skulle sakna väldigt mycket av England om jag och min familj flyttade till Sverige avslutar hon.